



Het Slavernijmonument op de Lloydkade in Rotterdam

Slavernijherdenkingsdienst in de Hoflaankerk

Keti Koti (Ketenen Gebroken) is de Surinaamse en Antilliaanse herdenking van het einde van de slavernij in de West op 1 juli 1863. In de week voorafgaand aan Keti Koti wordt op verschillende plaatsen en tijden in Rotterdam aandacht besteed aan het einde van de slavernij.

Op **zaterdag 24 juni om 19.30 uur** is in de Hoflaankerk een gedenkdienst met de EBG, de EBZG, de Holland Methodist Church, R.K. Parochie Petrus Donders en Protestants Kralingen. Het thema van de dienst is 'verdraagzaamheid'. De overweging wordt uitgesproken door ds Ilse Hogeweg. Het Rotterdamse Groot Koor Excelsis verleent medewerking aan de dienst. In de Hoflaankerk is een tentoonstelling ingericht over het slavernijverleden. Na de viering is er gelegenheid om elkaar informeel te ontmoeten en de tentoonstelling te bekijken.

Op de [website](#) van de stichting **Gedeeld Verleden, Gezamenlijke toekomst** vindt u meer activiteiten rond de Keti Koti viering. Deze stichting is de initiatiefnemer van de gezamenlijke kerkdienst. De stichting heeft als doel: "het vergroten van de kennis en het bewustzijn van de geschiedenis die autochtone en allochtone inwoners van Rotterdam met elkaar delen, ter vergroting van wederzijds begrip en respect en ter versterking van de multi-etnische samenleving in heden en toekomst.

In het bijzonder stelt de stichting zich ten doel aandacht te schenken aan de gedeelde geschiedenis die direct of indirect het gevolg is van de rol die Nederland heeft gespeeld als koloniale mogendheid in verschillende delen van de wereld en de manier waarop die geschiedenis doorwerkt in hedendaagse beeldvorming en sociale en culturele codes."