



De Hoflaankerk bij nacht

Kerkennacht

Wat is Kerkennacht?

Elke twee jaar, eind juni is er Kerkennacht of ook wel Nacht der Kerken. In Rotterdam en in een groot aantal plaatsen in Nederland. Het grootste oecumenische event in ons land. Enkele honderden kerken en kapellen doen hun deuren open en laten zien wat ze in huis hebben.

De Hoflaankerk opent zijn deuren op vrijdagavond 23 juni van 19.00 - 22.00 uur.

Verbinden

De Hoflaankerk is dit jaar betrokken bij de herdenking van de afschaffing van de slavernij in Suriname en op de Antillen op 1 juli 1863. Wij zijn daartoe uitgenodigd door de stichting **Gedeeld Verleden, Gezamenlijke Toekomst**. Tijdens Kerkennacht is in de 175-jarige Hoflaankerk daarom een tentoonstelling over het slavernijverleden van Nederland.

Verdiep uw kennis van het Nederlandse slavernijverleden en loop binnen bij de Hoflaankerk. De koffie staat klaar!

In onze omgeving doen ook de Lambertuskerk en de Avenuekerk mee met Kerkennacht. Hun programma kunt u vinden op de website van kerkennacht. Voor het programma van alle deelnemende kerken in Rotterdam, [zie hier](#).